

It is a great מצוה and זכות to copy and distribute this sheet as much as possible והוא יזכו הרבים נורא, חרד תשובה וכפרה למעשה, כדמבואר ברבינו יונה ז"ל המצוה הרבים אין חטא אף על דר

❖ אחינו בית ישראל ❖

So much Torah, so much Tzedakah and Chessed "מי כעמך ישראל"

Yet day to day, so many tidings of tradgedy, hardship and pain.

The loss of so many young parents, the tragic passing of Yeshiva Bachurim, and innocent children.

Our tears over the father and 3 pure children taken in France על קידוש ה' have not yet dried, And the pain of a mother's heart wrenching loss of her husband and 5 dear children by fire in Rechovot is still fresh in our hearts.

"כולנו ערבים זה לזה" and responsible for one another נשמה - כלל ישראל!!

What is Hashem telling us - what are we still missing?

The answer may be found in the following letter, hand written by the *Chafetz Chaim* in the year 5684 in light of the tremendous suffering of his time: [see actual hebrew text below]

"To the honorable *Rabanim* and *Admorim* worldwide, perhaps you are able rectify this matter. Your reward from ה' will be great

I harbor much pain from this crucial issue... Each one stands astonished and it is wondrous in his eyes, **why have times changed so much for the worse?** In addition, the situation of **פרנסה** is very bad everywhere. Everyone is moaning about his trying circumstances... Today we are embittered from all sides, for when one looks at his worldly situation he sees that **each day is succeedingly worse**, and when he ponders his status in Torah and Mitzvoth he also sees little success, **and although every Jew asks from Hashem that He hear their *Teffilos*, he's not being heard** — is this not startling?

I say that the main cause of this matter is that we ourselves are distancing *Hakadosh Baruch Hu* from our midst. Hashem commanded us, "And you shall sanctify yourselves, and you shall be holy". And in another verse, "Since Hashem walks in midst your camp to save you - and your camp shall be holy, no profanity shall be found amidst you, causing Him to turn away from you" - the term "save you" includes salvation from all forms of suffering... Thus it states openly that when we are holy, Hashem walks among us to save us from all bad things, **However, if Hashem sees in us immodesty, He will turn away from us.**

Today's fashion of dress brings people to bad thoughts, and at times even to worse things *chos vishalom*... And they are in effect almost negating with their own hands *Hakadosh Baruch hu's* commandment, "היה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר". The Torah commands, "and you shall gaurd yourself from all evil". *Cha"Zal [Avoda Zara 20]* teach from this *posuk* (verse) that it is אסור מן התורה [biblically prohibited] to think bad thoughts by day lest one come to impurity at night.

It is for this reason that the ברכה ושפע [blessings and abundance] in each and every person's personal matters cease to flow, and this is the cause for all the terrible tragedies.

The obligation rests upon each and every individual to extinguish this awesome fire and to fix his house, overseeing that all is done according to the Torah, with out *pritzut* [promiscuity]. By this he will merit to bear בניי ישרים וקדושי עליון [upright and holy children].

It especially rests an obligation upon the *Rabanim* and those who fear the word of *Hashem* in every city, to publicly teach about the greatness of this issue, which is essential to our endurance and success, physically and spiritually, in this world and the next":

אחיו יקרים, כתב בפסיקתא רבתי (פרשה מ"ד): שובה ישראל עד ה' אלקיך. משל לבן מלך שהיה רחוק מאביו מהלך מאה יום, אמרו לו אוהביו חוזר אצל אביו, אמר להם איני יכול, שלח אביו ואמר לו הלך מה שאתה יכול לפי כחך ואני בא אצלך בשאר הדרך, כך אמר להם הקב"ה שובו אלי ואשובה אליכם ע"כ. והנה הקב"ה אוהב כל יהודי כבן יחידו ממש, והוא יודע כמה קשה הוא נסיונות הקדושה, ושאי אפשר לבא לתשובה שלימה בלא הרבה עליות וירידות בדרך, ולכן אין הקב"ה מבקש מאתנו רק שנתחיל ונמסור נפש יום יום על המעט שכן בכוחנו, ולהתפלל ולבקש מהקב"ה בתמידות יום יום בכל ליבנו שיטבל הקב"ה כח יצרינו, ויעזור לנו לזרום ולהתגבר עלינו, ואז בודאי הקב"ה יבא אלינו ויעזור לנו "בשאר הדרך", ונזכה לתשובה שלימה.

מכתב מרבינו החפץ חיים הובא בסוף ספר חפץ חיים על התורה ח"ל:

אל כבוד הרבנים והאדמו"רים די בכל אתר ואתר, אולי יש בידם לתקן דבר, יהי שכרם רב מה; הנה יש לי צער גדול מעצם הענין... כל אחד עומד ומשתומם ופלא הוא בעיניו מפני מה נשתנו העתים כ"כ לרעה... גם מצב הפרנסה בכל מקום הוא רע מאד. כלל הדבר, עם ישראל הולכים ומתאוננים כל אחד ואחד על רוע מצבו... היום מר לנו מאד מכל צד, כי כשהוא מביט בעצמו בעניני עה"ז אין לך יום שאין קללתו מרובה מחבירו, וכשהוא מתבונן לאחריתו בעניני תורה ומצוות ג"כ אין לו שום הצלחה. והגם שכל אחד מ ישראל מבקש מאת הקב"ה שישמע לבקשותיו ויטיב לו כרצונו אין שומע לו. הלא דבר הוא ואמרתו שעיקר סיבת הדבר שאנו מרחיקים בעצמינו את הקב"ה מאתנו, הוא צייה לנו "התקדשתם והייתם קדושים" וכתוב אחר אומר "כי ה' אלקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך" (המאמר להצילך כולל הרבה ענינים...) והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך"

אחיו יקרים, כתב בפסיקתא רבתי (פרשה מ"ד): שובה ישראל עד ה' אלקיך. משל לבן מלך שהיה רחוק מאביו מהלך מאה יום, אמרו לו אוהביו חוזר אצל אביו, אמר להם איני יכול, שלח אביו ואמר לו הלך מה שאתה יכול לפי כחך ואני בא אצלך בשאר הדרך, כך אמר להם הקב"ה שובו אלי ואשובה אליכם ע"כ. והנה הקב"ה אוהב כל יהודי כבן יחידו ממש, והוא יודע כמה קשה הוא נסיונות הקדושה, ושאי אפשר לבא לתשובה שלימה בלא הרבה עליות וירידות בדרך, ולכן אין הקב"ה מבקש מאתנו רק שנתחיל ונמסור נפש יום יום על המעט שכן בכוחנו, ולהתפלל ולבקש מהקב"ה בתמידות יום יום בכל ליבנו שיטבל הקב"ה כח יצרינו, ויעזור לנו לזרום ולהתגבר עלינו, ואז בודאי הקב"ה יבא אלינו ויעזור לנו "בשאר הדרך", ונזכה לתשובה שלימה.

